

RESSOURCER. BØGER OM LIVET MED BØRN OG GUD

For forældre:

At give plads til en anden. Om kristentro, forælderroller og hverdagsliv Lena Bergström (Boedal)

Tro i børnehøjde. Åndelig vejledning til børn. Af Rachel Turner

Børnenes kærlighedssprog af Gary Chapman:

Tid med børn. Kristen børneopdragelse, Carsten Hjorth Pedersen

Børnebibler og andagtsbøger:

Alle børns bibel Johannes Møllehave, for de mindre børn

Hvad bibelen fortæller om Jesus. Skøn børnebibel for de 5-10 årige, af Sally Lloyd-Jones

Hjertefryd, tanker der glæder dit hjerte Korte familie-andagtsstykker, af Sally Lloyd-Jones

MIG og GUD Små andagtsstykker for de 4-9 årige

Tid med Gud inkl. Billeder/cd – samtaleoplæg. Velegnet til en ugentlig andagtstid.

Bibelen. Hver dag. Bibelen genfortalt i 365 korte afsnit. Til daglig læsning sammen i familien.

Manga-bibelen Bibelen fortalt i tegneserie-form.

Bibelen fortalt for tweens 1-4. Andagtsbog/bibelkommentar for de 9-13 årige

Andre ressourcer:

Bibelen for banditter. Interaktiv børnebibel. App til I-pad

På familier.avm.dk

finder I en række ressourcer: online familieandagter, sangark, links om børn og medier, video-oplæg om børneopdragelse og discipelskab i familien.

OM AT GIVE TROEN VIDERE TIL DIT BARN.



I ER BLEVET FORÆLDRE!

For første eller fjerde gang... Det er et mirakel hver gang, et glimt af Gud! En gave og en opgave. Foran jer ligger en unik mulighed for at give jeres barn det bedst mulige med, inden I sender ham eller hende videre ud i livet. Vi håber denne folder kan være en lille hjælpende hånd ift. at give troen videre til barnet.

SKAB VINDUER

Lad dit barn se at du beder, læser i bibelen o.l. Find en ny måde eller nyt tidspunkt, hvis din tidligere facon ikke længere er mulig. Det viser dit barn, at du har en relation med Gud – og at det er vigtigt for dig. Dermed åbner du et vindue til dit gudsforhold og giver samtidig et eksempel til efterfølgelse. (Og inviter dem gerne til at være med engang imellem – i kort stille bøn eller med deres egen bog eller bibel)

GØR DET SAMMEN

Find en rytme, hvor I på regelmæssig basis har tid med Gud sammen i familien, dagligt eller ugentligt: Børnebibel, familieandagtsbog, bøn, Fadervor, Velsignelsen er muligheder. Find det egnede tidspunkt: Måltid, køretid, familietid, puttetid. Del frimodigt din egen tro og erfaring med børnene, når lejlighederne byder sig. Og inviter dem til at stille Gud deres spørgsmål og fortælle ham hvad der rør sig i deres tanker og hjerter.

”IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD”

Det har aldrig været meningen at vi selv skulle klare det kristne liv, ej heller det at give det videre. I klynge, cellegruppe eller madklub får børnene mulighed for at høre til i et kristent fællesskab som er overskueligt i størrelsen, at få venner som deler tro og værdier og betragte andre voksnes liv og tro.



Gudstjenesten og Børnekirken om søndagen er et godt supplement til hjemmet og det mindre fællesskab. Her kan man opleve en fest. Der er mange andre som tror, og der er gjort umage med at formidle Guds ord og en erfaring af Gud for de forskellige aldersgrupper.

Jo større børn, des større behov for jævnaldrende relationer i det kristne fællesskab.

BØRNS ÅNDELIGE UDVIKLING

John Westerhoff formulerede for år tilbage følgende faser i børns trosliv, som kan give os en opmærksomhed på, hvad der er vigtigt i de forskellige faser af vores børns liv.

- **Erfaret tro**

Det mindre barn sanser, observerer og efterligner. De oplever og tager del i troen, når den praktiseres og ved at blive inviteret med. Et kærligt, trygt miljø er vigtigt.

- **Relationel tro**

Senere bliver tilhørsforholdet vigtigt, det at opleve sig som en del af fællesskabet. At kunne spejle sig i både jævnaldrende og voksne. Og at have ejerskab: Det her er min kirke, vi gør sådan og sådan.



- **Afprøvende tro**

Her stilles der (kritiske) spørgsmål, og der afprøves forskellige synsvinkler. De store børn/teenagere har brug for at troen bliver deres egen og ikke blot noget de overtager. Vigtigt at vi er imødekommende og elsker dem i denne fase, og at de forbliver en del af det kristne fællesskab.

- **Tilegnet tro**

Her har barnet eller den unge tilegnet sig det som de har hørt og set, og gjort det til sit eget. Troen får et konkret udtryk i hverdagen både i form af ord og handlinger, og tåler modstand.

Rachel Turner bruger begreberne ”God-smart” og ”God-connected” om forskellen på at vide en masse om Gud, og at have en relation med Gud.

Vi kan selvfølgelig ikke forcere denne relation i vores børns liv, men italesætte den og invitere dem til at opdage Gud på egen hånd.